

„De natuur is de basis van de mens”

Door Jan Wilterdink
DOESBURG - Het helpen van kinderen met dyslexie. Dat is het hoofddoel van de 54-jarige Thijs van der Werf. De ex-onderwijzer schat dat één op de tien kinderen er in meer of mindere mate last van heeft. „Einstein was het, een president van Amerika was het. Het eerste wat die mensen moeten doen, is een goeie secretaresse aanstellen.”

Begin vorige maand is de inwoner van Doesburg voor zichzelf begonnen. Met zijn bedrijf Librabegleiding mikt hij - naast kinderen met dyslexie - ook op kinderen die een beetje tussen wal en schip dreigen te geraken. De derde poot is huiswerkbegeleiding tot klas 3VO.

Vol trots toont de ex-onderwijzer, die tien jaar voor de klas heeft gestaan in Doesburg, de locatie van waaruit hij zijn diensten aanbiedt. Aan de Grietstraat, in het buitengebied van Doesburg, kan hij beschikken over een ruimte in het onderkomen van BSO Aan de

Dijk. Het uitzicht vanuit het fraaie gebouwtje is perfect. „Ik denk dat de kinderen hier erg gedijen met de rust die hier heerst. Ik begin altijd in het gebouwtje: fysieke oefeningen, concentratie-oefeningen, maar ik ga ook wel naar buiten en doe daar oefeningen. Ik ben ervan overtuigd dat de natuur de basis is van de mens. Welk kind klimt nog in een boom, zit nog met z'n handen in de klei. Ik probeer dat allemaal zo speels mogelijk te doen, zodat de kinderen terloops dingen oppikken. Een concentratie-oefening is bijvoorbeeld dat je als reiger op één been gaat staan. Terwijl we dat doen, zoeken we dan naar bijvoorbeeld steentjes in het water. Ook doen we aan acrobatiek. En ook daarvoor geldt: ben je niet geconcentreerd, ben je niet gefocust, dan val je.”

Thijs weet waarover hij praat, want in zijn jonge jaren heeft hij in Utrecht zelf mede aan de basis gestaan van circus Jopie, dat overigens nog steeds bestaat.

Na een zware periode in



• Thijs van der Werf: „Ik denk dat de kinderen hier erg gedijen met de rust die hier heerst.”Foto: PR.

zijn leven heeft Thijs het roer onlangs volledig omgegooid. Dat gebeurde nadat hij zich had afgevraagd wat hij nu eigenlijk graag wilde. In willekeurige volg-

orde komt hij tot de volgende opsomming: individueel met kinderen aan de slag, educatie en natuur. Het resultaat is Librabegleiding.

„Dyslexie is een heel apart verhaal”, weet Thijs uit zijn jaren als onderwijzer. „Ik denk dat het probleem van mensen met dyslexie is dat ze heel sterk zijn in het denken in beelden en ze zijn heel creatief. Doordat ze problemen niet volgens de gevestigde gedachtegang benaderen, zijn ze ideale probleemoplossers.”

Mensen met dyslexie zien letters driedimensionaal, maar om te kunnen lezen, moeten ze tweedimensionaal zien.

Thijs: „De oplossing voor hen is dat ze op een bepaalde manier gaan kijken naar die tekst, naar die woorden. Om dat voor elkaar te krijgen, heb ik voor kinderen concentratie- en ontspanningsoefeningen. En dan zullen ze op een veel betere manier de tekst lezen, omdat ze dan georiënteerd zijn.”

Wat Thijs echter het allerbelangrijkst vindt, is dat een kind er plezier in heeft en met een glimlach vertrekt.

Hoewel Thijs pas enkele weken bezig is, heeft hij toch al

een kind met dyslexie onder zijn hoede. Met de school van het kind en z'n ouders is afgesproken dat Thijs hem twee keer per week twee uur onder zijn hoede neemt. „Ik pluk hem van het schoolplein en dan fietsen we hier heen. Onderweg doe ik al allerlei dingen, bijvoorbeeld Engelse conversatie. Van z'n ouders hoor ik al dat hij veel meer gefocust is op fietsen.”

Hoe ziet zijn praktijk er over bijvoorbeeld een half jaar uit?

Thijs: „Ik heb geen idee. Wist ik het maar. Ik heb zelf wel het idee dat dit mijn ding is. En dat het kinderen helpt zich weer vrij te voelen.”

Wie na lezing van dit verhaal geïnteresseerd is in hetgeen Thijs van der Werf doet, op woensdag 2 november van 20.00 tot 21.00 uur is er een informatieavond in BSO Aan de Dijk, Grietstraat 8 in Doesburg.

Het telefoonnummer van Thijs is 0313-474021/06-84694706.